

Januari 2018

...voorbijlopen

*Door iets
meer de
tijd te
nemen,
bereik je
uiteindelijk
meer.*

“Opzij,
opzij,
opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, ik heb ongeloofelijke haast. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven staan!” (Herman Van Veen)

365 dagen zijn weer voorbij. Heb jij ook stilgestaan bij wat je gedurende die 365 dagen hebt gedaan? Heb je je tijd goed benut? Of vind je dat je naast vele zaken bent voorbijgelopen? En hoe komt dat? Waarom zijn er zaken aan jou voorbijgegaan?

Tijd. Tijd is de schuldige. Tijd heb je niet gehad om te doen wat je wou doen. Tijd was er niet om naar je naaste te kijken en te luisteren. Je hebt te weinig tijd gehad voor jezelf.

We lopen onszelf zo vaak voorbij waardoor we uiteindelijk ook anderen gewoon voorbijlopen. Weet jij hoe het gaat met jouw buur? Hoe het gaat met jouw collega of de leden van jouw vereniging?

Onze school is ook een vereniging. Behalve het feit dat het een structuur is, word ze bemant door mensen die die hele structuur in gang houdt: leerkrachten, directie, zorgteam, leerlingen, ouders, kuisploeg, schoolbestuur, opvang, ... om er maar een paar op te noemen.

Laten we deze komende 365 dagen tijd maken voor hen én voor ons. Laten we mekaar niet zomaar voorbijlopen maar de tijd nemen om naar mekaar te luisteren en mekaar te begrijpen. Binnen 365 dagen zullen we dan kunnen terugblikken en beseffen dat we samen mooie dingen hebben gedaan. We zullen tevreden zijn. Blij zijn om weer een nieuw jaar te beginnen.

Ik wens iedereen van harte een mooi jaar. Eentje waar je tevreden van bent. Tevreden om alles wat je hebt gedaan.

Munanga KABUE
Voorzitter ouderraad

